

En morgon i en irakisk stad

Den amerikanska veckotidningen Time brukar inte utmärka sig med USA-fientliga artiklar. Snarare tvärtom! År 2003 utnämndes USA-soldaterna i Irak till "The Person of the Year" (årets personlighet) och 2004 var det George Bush som blev utvald. När denna tidning nu ändå publicerar en lång artikel som riktar oerhört allvarliga anklagelser mot USA:s krig i Irak borde det leda till starkare protester mot kriget.

För en vecka sedan publicerade Time en historia som avslöjar en kallblodig massaker på civila i Irak. Enligt Time är det troligt att USA-soldater för att hämnas en dödad soldat, på morgonen den 19 november 2005, gått runt i bostäder i den irakiska staden Haditha och skjutit ihjäl 15 civilpersoner av vilka sju var kvinnor och tre barn.

<http://www.time.com/time/world/printout/0,8816,1174649,00.html>

Det intressanta är hur informationen om denna händelse nått massmedia. Först skickade USA-militären ut ett pressmeddelande, den 20 november 2005, där man hävdade att de 15 civilpersonerna dödades av samma bomb som dödade USA-soldaten. Man skyllde alltså på "upprorsmännen". Just vid detta tillfälle råkade det finnas en representant för en människorättsorganisation i närheten. Delar av attentatet filmades. Filmen skickades sedan tillsammans med ögonvittnestrapporter till tidskriften Time. Nu är det klargjort att de 15 döda dödats av gevärskulor och inte av en explosion. Och Pentagon har nu startat en utredning. Soldaterna som är misstänkta riskerar att åtalas. Irakiska människorättsorganisationer hävdar att detta är en av dussintals liknande händelser.

Samtidigt som denna händelse blir en nyhet visar sig att USA och Storbritannien ökat antalet bombanfall mot irakiska städer och samhällen. Under en femmånadersperiod för ett år sedan angreps kontinuerligt 9 irakiska städer av USA-alliansen bombflyg under sammanlagt 49 dygn. De senaste fem månaderna har 18 städer bombats mer eller mindre kontinuerligt under sammanlagt 76 dagar.

http://www.realcities.com/mld/kwashington/news/world/14098281.htm?source=rss&channel=krwashington_world.

Bakom dessa torra siffror från US Centcom, döljer sig oräkneliga raserade bostäder, kanske hundratals, tusentals dödade människor, och flera fall där hela familjer uttraderats -kort sagt en nivå på terrorverksamheten som inga självmordsbombare ens kommer i närheten av.

Kunskapen om Bushs och Blairs terroristbrott finns tillgänglig i de flesta massmedia – ingen ska sedan komma att säga "vi visste inget".

Göran Drougge

Vice ordf Nätverket mot krig