

Årets Nobelpris i litteratur gick till den brittiske dramatikern Harold Pinter.

Harold Pinter har länge varit aktiv i antikrigsrörelsen i Storbritannien. Här nedan följer några citat (hämtade från DN 051014) och ett tal som han höll två månader innan Bush och Blair satte igång kriget mot Irak.

”Det är riktigt farligt och, låt oss säga, motbjudande, när man använder ord som ’humanitärt ingripande’, ’frihet’ och ’demokrati’ för att rättfärdiga handlingar för att få behålla makt”
The Independent 2005-10-07

”Stanken av hyckleri är kvävande. Det här är i själva verket en enkel historia om en invasion i utländska territorier, militär ockupation och kontroll av olja. Vi har en tydlig uppgift, och det är att göra motstånd”

Tal i det brittiska underhuset 2003 (om Irakkriget – hela talet finns nedan på engelska)

”USA är ett monster som förlorat kontrollen. Landet leds av ett gäng galna brottslingar. Blair är bara ett inhyrt kristet råskinn”

Tal på antikrigsdemonstration 2003

”Madeleine Albright sa häromdagen att ’vårt tålamod håller på att ta slut’. Jag minns en man som brukade säga ungefär samma sak på 1930-talet”

The Independent 1998

”USA’s utrikespolitik definieras bäst på följande sätt: kyss mig i arslet annars sparkar jag sönder ditt huvud. Det är precis så enkelt och ohysat.”

South Magazine 1988 (om USA’s roll i Latinamerika och Centralamerika)

Harold Pinters tal i underhuset 21 januari 2003:

House of Commons Speech - Tuesday 21st January 2003

One of the more nauseating images of the year 2002 is that of our Prime Minister kneeling in the church on Christmas Day praying for peace on earth and good will towards all men while simultaneously preparing to assist in the murder of thousands of totally innocent people in Iraq.

I’ve been taken to task recently by the American Ambassador to Britain for calling the US Administration a blood thirsty wild animal. All I can say is: take a look at Donald Rumsfeld's face and the case is made.

I believe that not only is this contemplated act criminal, malevolent and barbaric, it also contains within itself a palpable joy in destruction. Power, as has often been remarked, is the great aphrodisiac, and so, it would seem, is the death of others.

The Americans have the ostensible support of the 'international community' through various sure-fire modes of intimidation; bullying, bribery, blackmail and bullshit. The 'international community' becomes a degraded entity bludgeoned into the service of a brutal military force out of control. The most despicable position is that of course of this country which pretends to

stand shoulder to shoulder with its great ally while in fact being more of a whipped dog than anyone else. We are demeaned, undermined and dishonoured by our government's contemptible subservience to the United States.

The planned war can only bring about the collapse of what remains of the Iraqi infrastructure, widespread death, mutilation and disease, an estimated one million refugees and escalation of violence throughout the world, but it will still masquerade as a 'moral crusade', a 'just war', a war waged by 'freedom loving democracies', to bring 'democracy' to Iraq.

The stink of the hypocrisy is suffocating.

This is in reality a simple tale of invasion of sovereign territory, military occupation and control of oil.

We have a clear obligation, which is to resist.

Harold Pinter