

Vi kräver att USA:

- och dess allierade måste dra tillbaka sina ockupationsstyrkor från Irak och Afghanistan
- måste stänga alla sina fängelser, hemliga och öppna, i Irak, Afghanistan, Guantanamo och i Europa där fångarnas mänskliga rättigheter kränks
- måste upphöra med stödet till Israels aggressionspolitik och ockupation av Palestina
- måste upphöra med sin undergrävande verksamhet mot regeringar i Latinamerika och Karibien
- måste häva den ekonomiska blockaden och återlämna ockuperat territorium till Kuba samt frigge de fem fängslade kubanerna
- snarast måste stänga sina militärbaser runt om i världen
- upphöra med sitt stöd till den olagliga etiopiska invasionen av Somalia och terrorbombningarna av somaliska byar

Vi kräver även att:

- Sverige omedelbart drar tillbaka sina trupper i Afghanistan
- Inget krig mot Iran

Vi uppmanar Sveriges regering att stödja dessa krav och arbeta för dem i EU och FN.



Mer information på www.motkrig.org

Till mänsklighetens försvar mot USA:s krigspolitik

11 september är en smärtans dag av flera skäl. Vi minns militärkuppen i Chile 1973, som följdes av tortyr, mord och försvinnanden och krossandet av folkliga rörelser över hela Latinamerika. Det är också dagen då en terrorattack för sex år sedan raserade tvillingtornen i New York och närmare 3000 människor omkom. Denna ohyggliga händelse tog USA som anledning att starta krig mot Afghanistan och Irak, som pågår än i dag. USA tog även tillfället att förklara "krig mot terrorismen" och

upprätta en lista på länder som skulle anfallas i förebyggande syfte samt inrätta fängelser i Guantanamo, Abu Ghraib och på olika platser i Europa. Tortyr har blivit tillåten metod vid förhör av fångar.

USA har, genom anfall och ockupation av länder som på intet

sätt hotar dem, brutit mot FN:s portalparagraf, våldsförbudet. USA bryter mot folkrätten och Genèvekonventionerna.

Sverige deltar

När statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Vita Huset hade han inga klagomål att framföra till president George W. Bush angående USA:s uppträdande. Inte heller utrikesminister Carl Bildt har framfört några klagomål. Tvärtom, som en av medlemmarna i **Kommitte'n för Iraks befrielse**, med uppgift att saluföra kriget mot Irak, gav han sitt ivriga

stöd åt USA:s krigsplaner. Sverige deltar nu i imperialismens erövring av världen genom att skicka soldater till Afghanistan, leverera vapen till USA och delta i NATO:s krigsövningar. Nyligen så nära som utanför Göteborg och förra sommaren utanför Alaska.

11-september-plattformen

Dominera världen

I ett försök att totalt dominera världen har USA anlagt militärbaser av olika slag som en järnhand runt Euroasien, i Afrika och Latinamerika. USA:s törst efter olja är det huvudsakliga skälet, men faktum är att USA har för avsikt att dominera världen på alla nivåer, inom alla områden – Full Spectrum Dominance. För att kunna göra detta är USA i färd med att militarisera rymden och förhindra alla andra, som USA anser fiendliga, att få tillgång till rymden. Utplaceringen av radaranläggningar i t.ex. Polen och Tjeckien ska ses i ljuset av denna plan. Dessa anläggningar är även ett led i USA:s "förstaslagsförmåga" med kärnvapen mot Ryssland.

Motståndet växer

Men motståndet mot maktens arrogans formerar sig över hela världen. Motståndet i Irak och Afghanistan växer alltjämt mot USA:s ockupation. Runtom i världen pågår protester mot USA:s



basanläggningar. USA har tvingats stänga sin bas på ön Vieques i Puerto Rico och kommer kanske att tvingas stänga en av sina baser, Vicenza, i Italien. I Nago-Okinawa har befolkning i 800 dagar blockerat USA:s försök att bygga en marinbas. Men det som inger det allra största hoppet är att Latinamerika håller på att kasta av sig det

500-åriga oket av utländskt styre. I motståndet mot USA:s planer på annektering av kontinenten har framförallt ursprungsbefolkningen i de olika länderna trätt fram som ledande aktörer. Detta har lett till att alla länder i Latinamerika, förutom Mexico, Colombia och Peru, har valt någon form av vänsterregering. Kuba har spelat en avgörande roll i denna förändring.

Hoppets kontinent

På kort tid har det hänt oerhörda saker på den latinamerikanska kontinenten. Istället för ALCA, det handelsavtal som USA försöker påtvinga Latinamerika, har ALBA - som betyder Gryning – bildats. ALBA bygger på solidaritet mellan jämnbördiga parter och på samarbete. Dessutom har en rad samarbetsorgan bildats t.ex. kring oljan och kanske det allra viktigaste; kring massmedia. Telesur är ett alternativ till CNN, det amerikanska, dominerande mediaföretaget. Venezuela, med oljetillgångar erbjuder krediter till sina grannländer som ett led att bli kvitt oket från IMF.

Sammantaget är Latinamerika idag en hoppets kontinent.



Möte Sergels Torg 11 september kl. 18:00

Alla som kämpar för rättvisa och bröd och ett värdigt liv runt om i världen behöver vår solidaritet. Därför samlas vi på Sergels Torg den 11 september för att ge uttryck för detta.



Tal av Thage G. Peterson,
Sven Wollter,
musik, dans m m