

2006

Hände det verkligen något särskilt i familjen Lindberg då? Inga barn föddes, ingen bytte jobb och alla bor kvar i samma hus. Men för att nu ändå försöka hålla på vår tradition att skriva julbrev vartannat år kommer här ändå en snabb sammanfattning av läget.

Alva har förvisso tagit det stora steget från sexårs till första klass på Domarringens skola. Till det hör att alla gärna vill bjuda alla på kalas när de fyller år, så även Alva. Med andra ord har det blivit mycket av den varan under senaste året. Hon är numera bokslukare av stora mått, med LasseMajas detektivbyrå som en självklar favorit. Annars har hon hunnit med såväl gympa under våren, simskola under sommaren, cirkusskola under hösten och kör hela året. Bästa kompisen heter fortfarande Nelly, även om det gärna kan skifta från dag till dag i skolan, med många nya vänner att upptäcka.

Linn har följt storasyrran i mycket, såväl på gympa som cirkusskola. Men hon går förstås fortfarande kvar på dagiset Lärkan annars. En vattenskada under hösten gjorde dock att verksamheten fick flyttas något hundratal meter, så numera tar det tre minuter istället för en att gå hem från dagis. Tungt! Linn lyste på sitt självklara sätt upp luciafrandet på detsamma och sjunger mest jämt och ständigt. Hon hoppas dessutom på en elgitarr i julklapp, så snart kan Idol-Markus och alla andra wannabes vara hotade. Annars svassar hon fram som vanligt och vaknade en morgon under våren och kunde plötsligt säga R. Bästa kompisen heter fortfarande Målika och är osynlig.

Arild har allt sedan sommaren varit en riktig pratkvare, som gärna upprepar allt han säger tre gånger. Liksom lillstorasystrer har han gått på dagis och barnsång hos Guri på Frälsis. Tillsammans delar de också rum och verkar trivas bra med det för det mesta. För att var så liten är Arild annars väldigt lång. Han har väl något att brås på, kan man tro.

Maria fortsätter att leda barnkören Go'bitarna, där Linn är med., tillsammans med kompisen Inger. Hon spanar också nätet runt efter ett något större hus, där hela familjen ska rymmas på både bredden och höjden. Under hösten var hon en sväng i Oslo och studerade en kollega vid Menighetsfakulteten, vilket var roligt. Hon har också vunnit sin högsta vinst någonsin på Triss: 75 kr, som oavkortat går till fonden för nytt husinköp ...

jonas återgick i full tjänst, efter halvtidsföräldraledigheten året innan. Under våren åkte han till Berlin med jobbet och födelsedagen firades i Barcelona med fru Maria, där framför allt Gaudís byggnaverk imponerade. Förutom jobbet och familj har jonass dessutom försökt få ihop fem poäng datavetenskap under året och därmed en full fil kand också.

God jul
önskar vi
er alla!

